



# Twijfelonderzoek

UITGEZET ONDER CHRISTELIJKE JONGEREN

door EO BEAM & Alpha - YOUTH





## Inhoud onderzoek

### Inleiding

Met dit onderzoek willen EO BEAM en Alpha - Youth in kaart brengen welke twijfels en levensvragen christelijke jongeren hebben. Met welke levensvragen lopen zij rond? Welke twijfels kennen ze? Hebben zij genoeg ruimte binnen een kerkelijke gemeenschap om ze te bespreken?

875 jongeren vulden de online enquête in. In dit verslag zie je alle cijfers uiteengezet in tabellen en grafieken. Er wordt door de respondenten van deze enquête regelmatig getwijfeld aan het geloof, 80% geeft aan dit weleens te doen.

## Welke twijfels hebben jongeren?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Top 5 uitgelicht



Opvallend is dat de respondenten meer over zichzelf twijfelen dan over God, Jezus, de Heilige Geest en de hemel. Er wordt met name getwijfeld over de vraag of men wel een goede christen is, of er genoeg aan het geloof gedaan wordt en of de Heilige Geest en/of God wel in de respondent werkzaam aanwezig is. Ook is er bezorgdheid of men wel in de hemel komt.

Er wordt opvallend weinig getwijfeld of God wel bestaat, of Jezus de zoon van God is, of de Bijbel het woord van God is, of Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood, of de hemel bestaat en of de Heilige Geest bestaat.



*'Ik heb veel niet-christelijke vrienden en vind het wel lastig als zij vragen stellen waar ik geen antwoord op heb. Dan begin ik ook over die vragen na te denken.'*

Jochum (19)

## TWIJFEL PER STROMING

90% van de jongeren die meededen aan dit onderzoek gaat regelmatig naar de kerk en het is opvallend om te zien dat bij verschillende soorten kerkstromingen, verschillende soorten twijfels bestaan:

**BEN IK EEN GOEDE CHRISTEN?**



Evangelische stroming

**GA IK NAAR DE HE MEL?**



Bevindelijke stroming  
(Gereformeerde Gemeente,  
Gereformeerde Bond &  
Hersteld Hervormd)

**GELOOF IK WEL ECHT?  
IK VOEL ER NIETS BIJ.**



PKN

## TWIJFELS BESPREEKEN?

**MET WIE BESPREEK JIJ JE  
TWIJFELS WELEENS?**

(Meerdere antwoorden mogelijk)

- 84% met vrienden
- 56% met God
- 48% jeugdgroep/kring
- 36% ouders
- 15% familieleden
- 9% dominee
- 9% anders



**WAAROM BESPREEK JIJ JE  
TWIJFELS NIET?**

(Meerdere antwoorden mogelijk)

- De meesten geven aan niet te weten met wie en hoe ze hun twijfels bespreekbaar kunnen maken
- 62% ik weet niet hoe
- 41% ik weet niet met wie
- 22% ik wil dat gewoon niet delen
- 18% ik schaam me ervoor
- 13% al eens gedaan maar dat leverde niets op
- 12% het gaat niemand wat aan
- 12% mijn omgeving staat daar niet voor open
- 12% anders



*'Ja, ik zou op zich wel meer mijn twijfels en vragen willen bespreken. In onze kerk heb je tot je 18e jaar catechisatie. Nu ik 19 ben, heb ik dat niet meer.'*

Jochum (19)

## OP ZOEK NAAR ANTWOORDEN



DE JONGEREN DIE OP ZOEK GAAN NAAR ANTWOORDEN, DOEN DAT OP DE VOLGENDE MANIEREN:  
(Meerdere antwoorden mogelijk)



*'Ik ben sowieso wel een paar uur per week bezig met antwoorden vinden op bepaalde vragen. Dat verschilt wel. Als ik tentamenweken heb, ben ik er een stuk minder mee bezig.'*

Roland (19)

## RUIJNTE OM VRAGEN TE STELLEN

Bijna een derde van de jongeren geeft aan dat er binnen de kerk onvoldoende ruimte is om hun vragen en twijfels te bespreken.



Er is behoefte aan ruimte binnen de kerk voor gesprekken over twijfels bij jongeren die nu geen of onvoldoende ruimte ervaren.

## Wat mis jij nog?

(Meerdere antwoorden mogelijk)



*'Ik mis een groep jongeren waarmee ik open over het geloof kan praten en waarmee ik ervaringen kan delen. Maar ik weet dat dat in mijn kerk niet te realiseren is. Er zijn bijna geen leeftijdsgenoten in mijn kerk. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 65 plus. Ik weet niet zo goed hoe ik zo'n gesprek moet beginnen of met wie.'*

Marjet (16)

## LEVENSVRAGEN

20% van de jongeren heeft geen geloofstwijfels.  
Aan hen is gevraagd: Over welke levensvragen denk jij na?

### HUN TOP 3 IS:

1. Wat is het doel van mijn bestaan?
2. Waarom is er ziekte en ellende in de wereld?
3. Wat is de zin van het leven?

## ONDERZOEKSPOPULATIE

Aan het onderzoek deden 875 jongeren mee.  
Het merendeel (85%) is tussen de 15-23 jaar.



*'Het zou mij helpen als er iemand is die oprecht naar mij luistert en niet meteen mij in een hokje gaat plaatsen. Iemand die openstaat voor mijn vragen. Niet iemand die stellig zijn eigen mening gaat doordrukken. Ik wil echt in gesprek.'*

Marjet (16)



Dit onderzoek is uitgezet door Wilke Stuij (EO BEAM)  
en Marjolein van Dijk (Alpha - Youth)

Meer informatie of een interview?  
Neem dan contact op met:  
[marjolein@alphanederland.org](mailto:marjolein@alphanederland.org) | 0343 - 74 50 70